

Een vlinder in het ochtendlicht

X 98

tekst: Martin Schuitemaker en Henk Harmsen
muziek: Henk Harmsen

F F/e F/d F/c

mijn le - ven is niet al - tijd wat het lijkt
ziel, jij bent an - ders dan ik denk te zijn

Bb Bb/c F

ik weef een slui - er voor mijn zicht
veel zwar - ter dan de diep - ste nacht

F/e F/d F/c

waar - door ik vaak de wa - re schoon - heid mis:
jouw licht is wit - ter dan de ver - ste sneeuw

Bb Bb/c F

een vlin - der in het och - tend - licht
zo stra - lend breek je door mijn lach

Am Bb

meer dan ik ooit kon we - ten zal ik zijn
jij o - ver - viel mij ooit, jij o - ver - won

Am Gm C7

le - ger nog dan het zwart - ste gat
zo - als een nach - te - lij - ke dief

F F/e F/d F/c

mijn le - ven waar - de - vol: ik mag er zijn
on - noem - baar naam - loos dwa - rrel jij van hier

Bb C7 F

ik ben het licht in jou ge - vat
een e - cho zingt: ik heb je lief