

Geloof niet

X 61

♩ = 80

tekst en muziek: Henk Harmsen



ge - loof niet
ge - loof niet
de lief - de:



dat een mens op wa - ter loopt,
'vreemd moet wel ge - vaar - lijk zijn',
o - - pen aan - dacht voor el - kaar;



wat is dat waard?
be - krom - pen zicht:
de lief - de leeft,



loop met aan - dacht op het land!
wij zijn vreem - den voor ons - zelf,
legt de we - reld in mijn hand;



ge - loof het niet
ge - loof niet dat
zij gaat op weg



dat jij een berg ver - plaat - sen moet,
ge - weld een vaar - dig ant - woord is
en neemt me met haar mee, ik weet

Dm D m/c

wat is dat waard?
en mis de vraag
zij is de weg,

B \flat C

de ber - gen ho - ren waar ze staan;
niet die er aan ten grond - slag ligt;
de waar - heid heel mijn le - ven lang;

Dm D m/c

als je ge - looft
zon - der ge - loof
al wat ik hoop

D m/b D m/b \flat

ge - loof dan slechts
vaart ie - der wel
wat ik ge - loof

B \flat /c /d C7 F

in de lief - - - - de
met de lief - - - - de
is de lief - - - - de

*In de religie van liefde
is geen plaats voor geloof*

Rumi - uit *The Rubais*

*Het wonder is niet om over het water te lopen,
maar om in volle aandacht over de groene aarde te lopen*

Thich Nhat Hanh