

een odyssee

tekst en muziek: Henk Harmsen

beeldnaarmijnbeeld ___ zijn wij ver - bon - den ge - bo - ren
 jij ging op weg ___ ik werdeen vreem-de een e - cho
 de om-me-keer ___ angst om te ster - ven: een le - vens-

uit mijn schoot waar ben je, mens? ___
 die ver - vaagt jij zoekt de schat ___
 lan - ge last, laat nu maar los ___

wie gaf jou le - ven? en hoedt jou voor de dood?
 ik heb de sleu-tels je le - ven lang be - waard
 geef je maar o - ver als hield ik, kind, jou vast

terug naar huis om-ke-ren naar wie je bent —
 terug naar huis om-ke-ren naar wie je bent —
 hier en nu zo-lang de lief - de be-staat —

voelwat je voelt en doe — ge-woon wat je gaat doen terugnaar huis
 voelwat je voelt en doe — ge-woon wat je gaat doen terugnaar huis
 zul jij weer op-staanuit — de scha-duw van de _ dood hier en nu

om-ke-ren naar wie je bent — voelwat je voelt en doe —
 om-ke-ren naar wie je bent — voelwat je voelt en doe —
 zo-lang de lief - de be-staat — zul jij weer op-staanuit —

ge-woon wat je gaat doen
 ge-woon wat je gaat doen
 de scha-duw van de dood