

tekst en muziek: Henk Harmsen



een boot glijdt naar de ein - der toe
van mij ver - valt de bui - ten - kant



en zo - maar zie ik haar niet meer
bin - nen ver - nieuw ik el - ke dag,



toch is ze er waar - schijn - lijk nog
een diep ge - heim, schoon - heid en troost



al keert ze dan mis - schien nooit weer
een kracht die ik er - va - ren mag,



een mens hoopt na een lan - ge reis _____
licht, er is licht: is het dan waar? _____



te kun - nen rus - ten op het strand _____
mijn boot glijdt naar de ein - der toe _____

A/e Dm maj7 9 Dm6

hij zoekt een ha - ven, hij ver - langt____
 het is al - leen de dood die sterft____

A/e Dm maj7 9 Dm6

met heel zijn hart om daar te zijn____
 dit le - ven houdt op te be - staan____

A/e Esus E A

zijn boot glijdt naar de ein - der toe
 ik vaar mijn ho - ri - zon voor - bij!

*Doodgaan, dat is als een boot die naar de horizon glijdt.
 Op een goed moment zie je hem niet meer.
 Maar omdat je hem niet meer ziet, wil dat nog niet zeggen dat hij er niet meer is.*
 uit Marie de Hennezel, De intieme dood - Levenslessen van stervenden