

tekst en muziek: Henk Harmsen

♩ = 160



als een eer-ste re-gen na de droog-te
als een vuur dat wak-kert in de o-ven.



als een val-wind die de zei-len bol doet staan
dui-zend ta-len die geen mens ooit kon ver-staan



wa - - - - - ter



lucht en vuur. een



nieu - we tijd een an - der ver - haal

*yesterday and all its words have gone
we have to find new words today*

Rumi - uit *The Rubais*