

Als ik dood ben

X 106

naar een gedicht van Christina Rossetti (1830-1894)

in het Nederlands verwoord door Henk Harmsen

muziek: Henk Harmsen

B m D/a G D/f#



als ik dood ben, mijn lief - - ste, _____
'k zal de re - gen niet voe - len,

G A D



— zing geen klaag - lied voor mij
de scha - du - wen _____ niet zien

B m F#m A m E m



plant geen ro - zen op mijn graf,
'k zal de nach - te - gaal niet ho -

G E m A



geen boom - hoe scha - duw - rijk -
ren zin - gen van _____ ver - driet

G A/g F#m7 B m



wees het groe - ne gras bo - ven mij,
dwa - lend door het sche - me - rend licht

G E m A



met bui - en en drup - pels dauw
dat op - komt noch on - der gaat

B m D/a G D/f#
 wan - neer je moe wordt, her - in - ner;
 her - in - ner ik me toe - val - lig;

 G A D
 en word je oud, ver - geet
 ver - geet ik mis - schien ooit

*When I am dead, my dearest,
 Sing no sad songs for me;
 Plant thou no roses at my head,
 Nor shady cypress tree:
 Be the green grass above me
 With showers and dewdrops wet;
 And if thou wilt, remember,
 And if thou wilt, forget.*

*I shall not see the shadows,
 I shall not feel the rain;
 I shall not hear the nightingale
 Sing on, as if in pain:
 And dreaming through the twilight
 That doth not rise nor set,
 Haply I may remember,
 And haply may forget.*

Christina Rossetti (1830-1894)