

Testament

X 8

naar een Engelse tekst begin 20e eeuw
in het Nederlands verwoord door Jan Veerbeek
muziek: Henk Harmsen

♩ = 78

Em Bm C G
 blijf niet hui - len bij mijn graf daar ben ik niet
 Em Bm C D7 G *Fine*
 blijf niet hui - len bij mijn graf daar ben ik niet
 C D G
 ik ben zach - te bries en storm - wind
 hoor het val - len van de a - vond
 Am B7 Em
 flon - ke - ring van drup - pels de dauw
 voel de ster - ren in de nacht
 C D/c
 wer - ve - ling van al - le kleu - ren
 proef de stil - te van de och - tend
 Em/c G/d D
 geur van len - te - re - - - gen *D.C. al Fine*
 en weet dat ik bij je ben

*Do not stand at my grave and weep, I am not there, I do not sleep.
 I am in a thousand winds that blow, I am the softly falling snow.
 I am the gentle showers of rain, I am the fields of ripening grain.
 I am in the morning hush, I am in the graceful rush
 Of beautiful birds in circling flight, I am the starshine of the night.
 I am in the flowers that bloom, I am in a quiet room.
 I am in the birds that sing, I am in each lovely thing.
 Do not stand at my grave and cry, I am not there. I do not die.*

waarschijnlijk Mary Frye